



Nieuwsbrief Nationaal Sleepvaart Museum



Van de voorzitter

Quote

Na een zachte winter, klopt het voorjaar al enige tijd op de voordeur. Ook voor ons Museum is de tijd gekomen om een grote schoonmaak te houden.



Ten eerste de volledig opgeknapte Burgemeesters Kamer, die eind maart met een hapje en een borrel werd gevierd. Een veel grotere klus is de verplaatsing en samenvoeging van ons wijd verspreid opgeslagen archief. Een project team is hier al enige tijd mee bezig en is er van overtuigd dat deze klus voor het einde van jaar geklaard zal zijn.

De huidige thema tentoonstelling "Uit de Schaduw" loopt op haar einde dus, haast u om nog te genieten van de handelsgeest van deze echte Hollands Glorie ondernemers. Het expositie team is druk bezig met de voorbereidingen van een speciale tentoonstelling ter ondersteuning van de festiviteiten rondom 400 jaar Maassluis. Wellicht een goede gelegenheid voor u om het Museum met een bezoek te verrassen.

Ook willen wij u graag kennis laten maken met de nieuw geïnstalleerde web camera, Zie de weblink hiernaast.

U een goed voorjaar en veel plezier toegewenst.

Unquote

Met vriendelijke groet,

Capt. Karel Kaffa

WEBCAM

Sinds kort hebben we bij Het Museum weer een goed werkende webcam, die ons de Binnenhaven van Maassluis laat zien. Onze vorige camera was in een dermate staat dat de beelden niet helder meer door kwamen. Pogingen om hem weer goed te krijgen faalden.

Als de camera niet werkt blijkt pas hoeveel mensen er naar kijken. Tijdens de reparatie periode werden wij talloze malen benaderd met de vraag of we de camera weer konden inschakelen omdat men het overzicht miste.

Dankzij een gulle gift van de heer Luuk Vroombout van Alphatron Marine B.V. hebben we sinds kort de beschikking over een prachtige HD camera, die ons de beelden uit de haven weer glashelder kan laten zien.

Wij zijn dan ook erg blij met deze geste en we kunnen denk ik ook spreken namens de vele bezoekers van de camera, dat we erg blij zijn dat ons "wakend oog" weer perfect werkt.



www.nationaalsleepvaartmuseum.nl/in-het-museum/webcam.html

Maassluis 400 jaar



Het is nog wel een flink eind weg, maar we geven u graag alvast een voorbericht. Op vrijdag 16 mei zal er een nieuwe expositie worden geopend in het kader van het 400-jarig bestaan van Gemeente Maassluis. De titel die deze tentoonstelling heeft meegekregen is "Maassluis - Sleepboothaven".

Natuurlijk bestaan sleepboten in hedendaagse vorm en zelfs die van een eeuw geleden geen 400 jaar. Voor het eerst wordt over het slepen van schepen gesproken toen de waterschepen in de 17e eeuw grotere zeilschepen hielpen om over de ondiepten van Pampus de haven van Amsterdam te bereiken. Datzelfde geldt voor de scheepskamelen en daar hadden ze vier eeuwen geleden in Maassluis nog nooit van gehoord. We beginnen daarom onze terugblik in sleepvaart historisch opzicht zo'n 145 jaar geleden, nog net voor de opening van de Nieuwe Waterweg. Toen werden er al radersleepboten in Maassluis gestationeerd omdat de nazaten van Fop Smit zagen aankomen dat onze stad wel eens een belangrijke uitvalsbasis zou kunnen worden om het scheepvaartverkeer van en naar Rotterdam van dienst te zijn. In die dagen was er nog geen sprake van het gebruik van stoommachines voor grotere zeegaande vaartuigen. Bij tegenwind was de reis naar Rotterdam voor de zeilschepen een tijdrovende aangelegenheid en de sleepboten konden de reisduur aanzienlijk verkorten. Toen de Nieuwe Waterweg in 1872 eenmaal was geopend bleek er voldoende emplooi voor de sleepers te zijn. Behalve radersleepboten kwamen er ook schroefsleepboten, die in eerste aanleg nog niet de zee opgingen. De vissersvloten van zowel Vlaardingen als Maassluis waren trouwe klanten van de sleep-

diensten en wie de Ansichtkaarten van vroeger bekijkt ziet soms hele slierten vissersvaartuigen achter een sleepboot "hangen".

Dat begin van de sleepdienst vanuit Maassluis is van groot belang geweest voor de ontwikkeling van de stad. In de jaren twintig en dertig lag de haven soms vol sleepboten en werd er al volop gefotografeerd. Daar profiteert de expositie van, want we hebben platen geselecteerd waarop werkelijk een woud van schoorstenen is te zien. Veel inwoners van Maassluis hadden wel een familielid die bij één van de aanvankelijk twee grote sleepdiensten werkten. Die twee rederijen werden er uiteindelijk na 1923 één. De naam daarvan hoeven we u als kenner niet nader toe te lichten.

De jaren vijftig en zestig kunnen worden aangemerkt als de bloeitijd van de sleepvaart vanuit Maassluis. Nog steeds weten heel veel bewoners moeiteloos een aantal namen te produceren van sleepboten die regelmatig in de haven te vinden waren. De nieuwe stedelingen die in de jaren zestig en zeventig Maassluis als woonplaats uitkozen weten van het verleden weliswaar niet zoveel, maar dankzij de *Furieade* en de *Dag van de Zeesleepvaart* kan het niemand zijn ontgaan dat Maassluis in de eerste plaats een sleepvaartstad is. Het sleepvaartmuseum levert zeker een belangrijke bijdrage om het verleden van Maassluis levend te houden en... bovendien gaat het museum met de tijd mee door de internationalisering van de bedrijfstak scherp in het oog te houden. De werven in Maassluis, de museale sleepers en de hedendaagse activiteiten worden natuurlijk niet vergeten.

We rekenen op veel belangstelling voor de nieuwe tentoonstelling en u komt toch ook?

Opening Burgemeesterszaal

In het Nationaal Sleepvaart Museum is op 21 maart 2014 in het bijzijn van de vrijwilligers van het museum op feestelijke wijze de nieuwe inrichting van de Burgemeesterszaal in gebruik genomen.

De burgemeester de heer Koos Karssen, de voorzitter van het museumbestuur de heer Karel Kaffa en de voorzitter van de Raad van Toezicht en Advies de heer Joop Timmermans memoreerden de grote historische waarde van de zaal van het voormalige raadhuis en de wijze waarop het museum niet stoffig achterblijft, maar met haar tijd meegaat in het volgen van een springlevende maritieme servicemarkt en met het gebruik van moderne presentatiemiddelen. We mogen met elkaar terugzien op een geslaagde ingebruikname.



Gelijktijdig met het opknappen van de Burgemeesterskamer hebben we ook de vloer van het trappenhuis van laminaat voorzien. Het laminaatpatroon is gelijk aan die in de Zeezaal, zodat het nu een mooi geheel is geworden.

De archiefverhuizing naar Dukdalf



Een groot deel van het archief van ons Museum zal binnenkort moeten verhuizen en wel naar een ruimte in het gebouw van de Dukdalf in Maassluis. Door het beperken van de subsidies van de overheid kunnen we niet meer beschikken over de huidige opslagpunten binnen Maassluis. Dankzij de gastvrijheid van de mensen van de Dukdalf kunnen we daar nu beschikken over een mooie grote ruimte, die bovendien ook nog verwarmd is.

Het verplaatsen van de archiefstukken uit de diverse ruimtes naar de Dukdalf zal ons als vrijwilligers een aardige klus werk bezorgen.

Naar verwachting zullen er ruim 1000 archiefdozen, tientallen modellen, schilderijen, etc. verhuisd moeten worden. Een ingrijpende klus die ook nog eens een nauwkeurige administratie vereist, want we zijn niet voor niks een Geregistreerd Museum en dat willen we blijven!

Het is overigens wel een uitdagende klus: vervoer regelen, plannen, werken met een hoogwerker en dit zijn geen dagelijkse werkzaamheden voor onze vrijwilligers.

Maar we zetten er allemaal onze schouders onder en voor 1 juni hopen we alles weer ondergebracht en geregistreerd te hebben.

We houden u op de hoogte.

Aquarellen Ad Oudes

Het museum heeft in maart twee heel mooie aquarellen van Ad Oudes mogen ontvangen. Mevr. A de Bruijne uit Vlissingen had deze aquarellen samen met haar man, die een echte sleepboot liefhebber was, in de jaren 80 aangeschaft. Helaas overleed haar man in december van het vorig jaar en was er geen plaats meer voor deze aquarellen, die tijdens haar mans ziekteperiode bij hem in het verzorgingshuis hingen.

Wij zijn verheugd dat mevr. De Bruijne aan ons deze mooie aquarellen heeft willen schenken en ze zijn beide dan ook meteen in de collectie opgenomen. Ze hangen in de Rijnvaart- en Havenzaal.



De aquarel van de Gruno hangt in de Rijnvaartzaal en de aquarel van het vertrek van een passagierschip van de Rotterdamsche Lloyd uit de Schiehaven met 2 sleepers van Piet Smit, hangt in de Havenzaal.





Welkom op de website van het Nationaal Sleepvaart Museum

Wanneer je nieuwsgierig bent naar de rijke maritieme historie van Nederland moet je beslist in Maassluis zijn. In het fraaie en schilderachtige hart van die oude stad aan de Nieuwe Waterweg ligt het Nationaal Sleepvaart Museum. Een prachtig en bijloeiend instituut, aldaar gelegen aan de oude haven.

Op deze website vindt u van alles over het Nationaal Sleepvaart Museum te Maassluis. Het Nationaal Sleepvaart Museum is het enige museum ter wereld dat zijn collectie uitsluitend op de sleepvaart richt. Uniek dus.

ADRES:

Hoogstraat 1-3
3142 EA Maassluis
Zuid-Holland
Nederland

Museum: 010 - 5912474
Secretariaat: 010 - 5929320

GEOPEND:

Dinsdag t/m zondag: 13.30 – 16.30 uur
(Juli/augustus dinsdag t/m zondag
11.00-16.30 uur)

GESLOTEN:

Maandag, Oude- en Nieuwjaarsdag,
1e Paasdag, 1e Pinksterdag, 1e
Kerstdag en tijdens het wisselen van
tentoonstellingen (zie info website).

De website van het Nationaal Sleepvaart Museum

Na de presentatie, een jaar geleden, van ons twitter account, was het nu tijd om de website van het museum een opfrisbeurt te geven. Aanpassingen waren dan ook hard nodig om, in het moderne media circuit, een belangrijke positie in museumland in te nemen.

In een aantal bijeenkomsten werden plannen gemaakt hoe de nieuwe website van het museum er zou moeten gaan uitzien. Samen met een adviseur, van het bedrijf Dubbelklik, werden voorstellen door het website team ingebracht. De website zou een uitgebreide informatie moeten geven over het museum. Openingstijden, doel van het museum, tentoonstellingen, aanwezige thema's, historie, mogelijkheden voor bezoekers, enz. Kortom een website waar de bezoeker, lopende door de site, op de hoogte wordt gebracht van het museum.

Uiteindelijk werden de voorstellen omgezet in een ontwerp voor de vernieuwde website. Het ontwerp is inmiddels op de kaart gezet en de koers uitgezet voor invulling.

Het website team is thans bezig om alle haar ter beschikbaar staande gegevens, die voor de website bezoeker van belang kunnen zijn, in te voeren.

Dit vergt een hoop creativiteit van het vrijwilligers-team. Het team gaat er echter vanuit dat aan het begin van de zomer de oude website kan worden vervangen door de vernieuwde. Hiervan zullen wij u zeker op de hoogte te brengen, hetzij door de nieuwsbrief dan wel door ons Twitter account.

Nationaal Sleepvaart Museum

Hoogstraat 1 - 3, 3142 EA Maassluis
tel.: (010) 5912474

info@nationaalsleepvaartmuseum.nl
www.nationaalsleepvaartmuseum.nl
IBAN: NL22INGB0004161700

Geopend:

dinsdag t/m zondag: 13.30-16.30 uur
(juli/augustus: dinsdag t/m zondag: 11.00-16.30 uur).

Gesloten:

maandag, Oude- en Nieuwjaarsdag,
1e Paasdag, 1e Pinksterdag, 1e Kerstdag en
tijdens het wisselen van tentoonstellingen
(zie info website).